



## Claevervelt leest!!!

Beste leerlingen, leerkrachten, poetsvrouwen, onderhoudswerkmannen, secretariaatsmedewerkers,....

Vanaf vandaag, dinsdag 17 november 2015, gaan we samen elke dinsdagnamiddag van 13u.25 tot 13u.50  
*lezen..*

*lezen* is leuk. Door te *lezen* kan je veel dingen ontdekken en leren. Je kan ook *lezen* om je te ontspannen. Je hoeft daarom niet altijd naar televisie te kijken of een videospelletje te spelen.

Er bestaan veel leuke boeken. Voor iedereen en voor elke leeftijd. Boeken over andere landen of over dieren of over de natuur ,... Maar ook gewoon spannende boeken of grappige boeken.

*lezen* doe je niet alleen in boeken. Je kan ook de krant *lezen*, of in een tijdschrift *lezen*. Je kan luidop *lezen* of stil *lezen*. Je kan voor jezelf *lezen* of je kan voor iemand voorlezen.

*Lezen* is nooit saai... Je moet het alleen maar leuk maken voor jezelf, door iets te kiezen wat je zelf leuk vindt om te *lezen*.

Je kan ook vertellen aan je vrienden, je ouders, je meester of juf, over een boek dat je gelezen hebt. Je kan vertellen of het leuk was om te *lezen* of net niet leuk was om te *lezen*.

Met de meesters en de juffen spraken we af om vanaf nu elke dinsdag vanaf 13u.25 allemaal samen, met de hele school, een half uurtje te *lezen*. Kies een gezellige plek, zoek iets leuks om te *lezen* en...  
*lezen* maar!!!

Ik heb alvast mijn boek meegebracht en mijn leesbril (tja...) en ik kijk alvast uit naar dat leesmoment. Jullie ook?

Dirk Bas

Directeur PSBLO Claevervelt